

# Kærlighed – hvad er det?

”Kærlighed – hvad er det?” er en rigtig undre-bog, en i bedste forstand sød undrebog med rimet tekst af Eva Matjeka – og ikke at forglemme – illustrationer af billedkunstneren Vif Dissing. De to kunstnere har tidligere på samme forlag udgivet to bøger i samme genre, nemlig ”Hvor kommer farverne mon fra?” (2004), der filosoferer over farvernes energi, og ”Hvad har givet rosen duft?” (2005), der kommer ind på store universelle spørgsmål – men ”størst af alt er kærligheden”!

---

## ”Kærlighed – hvad er det?”

Tekst: Eva Matjeka

Illustrationer: Vif Dissing

Forlaget Facet, 2007

25 sider.

Kærlighed er ren foræring  
livsnødvendigt krydderi  
kærlighed er livets næring  
som du modta`r for at gi`!

Sådan lyder er af Eva Matjeka små fine rim i denne lille undrebog, der stiller mange spørgsmål og giver masser af muligheder for at svare inde i sig selv – i dit ”hjertes krybberum” – som det udtrykkes i et af rimene.

Men ”Kærlighed – hvad er det?” vil også kunne bruges i skolen i ”faget” filosofi i børnehøjde, og kærlighed byder jo – unægteligt - på en hel del at undre sig over.

Bogen lukker sig desværre en kende i allersidste rim, og det er lidt ærgerligt:

.....

Hjælp mig, med at være det  
og så skal du bare se  
jeg kan også hjælpe dig  
med at være god ved mig  
huske, hvad mit hjerte ved:  
Gud er kærlighed!

Jeg har naturligvis ikke noget imod, at ”Gud er kærlighed”, men det svækker – efter min mening - bogens ellers meget åbne tilgang til det enormt store og vigtige emne, kærlighed.

Det skal dog ikke forklejne, at bogen er en herlig lille barn-voksen-dialog-bog med helt vidunderlige illustrationer af Vif Dissing.

Bent Rasmussen, redaktør af "SKOLEBIBLIOTEKET"

Februar 2007.